

Gladsaxe Viseforening

1971 – 2011

Viser i 40 år

Foreningen for
sangglade og hyggelige
mennesker



God aften kære venner

Tekst og musik: Kurt B. Sørensen

God aften kære venner og vel mødt til visesang,
nu skal vi hygge sammen et par timer.

Her er der plads til alle, der til viser viser trang,
så pyt da med at teksten ikke rimer.

For her i vor forening, der må alle træde op,
vi har slet ingen grænser for her findes ingen ”snob”.
Af stemmer har vi mange både alt tenor og bas!.....
Så lad os gå i gang og gi’ den gas.

God aften kære venner, lad os bare gå i gang,
nu har I vist at stemmerne kan bære.

Og intet her i livet er vel bedre end en sang,
men der er stadig mange vi kan lære!

Og her i vor forening, der skal alle synge med,
Vi synes selv, at det er alle tiders være-sted.
Så derfor kære venner, lad os føle os tilpas.....
Og bare gå i gang og gi’ den gas.

God aften kære venner, det var slut på denne sang.

Nu glæder vi os til at høre flere.

Med alle de talenter, som der vises gang på gang,
Så lader vi os gerne di-verttere!

Med viser og revysang og måske en monolog,
Vi hygger os i vor forening – stemningen er go’!
Og derfor kære venner, - ja, så er det klokkeklart.....
At denne aften den kan ta’ sin start



Lidt om foreningen

Det begyndte i kælderen under Gladsaxe Hovedbibliotek i 1971. En annonce i Søborg Avis indbød til viseaften tirsdag den 7. september. Foreningen Musik Fritid, der var startet af Bendt Nielsen inviterede til afslappet og uhøjtidelig viseaften.

Det resulterede i, at der fredag den 12. november 1971 i Gladsaxe Musikbibliotek blev stiftet en ny forening med navnet De musiske i Gladsaxe. Bendt Nielsen blev den første formand, et hverv han beklædte i over 25 år. Blandt bestyrelsesmedlemmerne var bl.a. Svend P. og Claus Bregengaard.

Det må være godt for helbredet at synge viser, for mange medlemmer har fulgt foreningen trofast i store dele af de 40 år. Efter nogle år blev foreningens navn ændret til Vise- og folkemusikforeningen i Gladsaxe, senere forkortet til det nuværende Gladsaxe Viseforening.

Det har gennem alle årene været en tradition, at der blev holdt 2 viseaftner om måneden fra september til maj. Det holder vi stort set stadig i hævd med 14 viseaftner på en sæson.

De første år holdt foreningen til på Gladsaxe Hovedbibliotek. Senere flyttede foreningen på landet, til det legendariske ”Skovbrynet”, hvor værtparret Else og Carl Larsen hyggede om de mange medlemmer. Det er en stor glæde, at Else Larsen stadig kommer i foreningen og spreder glæde ved sin store interesse for foreningen.

Gladsaxe kommune solgte på et tidspunkt Skovbrynet, og foreningen skulle finde nye lokaler; det blev i det gamle Aktivcenter på Telefonvej nr. 7. Da telefonfabrikken blev nedlagt, og der skulle gøres klar til nyt byggeri på Telefonvej, flyttede vi til gode lokaler i Aktivcentret, Telefonvej 8. Det er centrum for store dele af foreningslivet i Gladsaxe og huser også bl.a. Musik- og billedskolen.

Gladsaxe Viseforening er stadig, som det har været alle årene igennem, en forening for sangglade og hyggelige mennesker. Alle medlemmer møder op med smil på læben og i godt humør, mange forsøger sig med en sang, og der er plads til, at alle kan få mulighed for at udfolde sig. Der øves på livet løs, når vi om torsdagen holder øve-prøve i musikskolens lokaler.

Et godt samarbejde med Aktivcentrets personale er med til at lette de opgaver, der altid er for at få en viseaften til at blive så god som muligt. Der skal her lyde en stor tak til Ivan Klitte og hans folk.

En viseaften går naturligvis ikke uden mad og drikke, og her er foreningen så heldig, at Kirsten og Viggo yder en enestående indsats for at hygge om os.

Ingen viseforening uden musikere og solister. Vi er så heldige, at der stadig er mange, der vil stille op som solister, og der skal naturligvis også være nogle spillefolk, der akkompagnerer. Der har gennem årene været mange, og i øjeblikket hviler ansvaret på Svend Emme og René Bruun og med Aase Rasmussen som en flittig gæstepianist.

Hjertelig tillykke til alle medlemmer, nye som gamle. Jeg håber, at vi i mange år endnu kan stå sammen om vores viseforening og få endnu flere glade og lyse minder.

Leif Mortensen, formand



Jubilæumsvise af Inge Koch

Mel: Regnvejrsdag i november.

Det, at tiden går sin gang,
vil vi fejre med en sang.
Tænk at kunne samle alle,
både runde og de smalle,
vi vil synge, vi vil tralle.
Tænk, som tiden går sin gang

Og nu har vi fødselsdag,
og vi er i festligt lag.
For nu er vi fyldt de fyrre
og har vores på det tørre.
Så hvis nogen skulle spørre,
ja, så har vi fødselsdag.

Det at synge gir kulør,
for man plejer sit humør
Og hvis nogen mister tonen
- nødig slipper mikrofonen,
så går alle til makronen,
det at synge gir humør.

Det var mange gode år,
og det føles som i går,
at man meldte sig til sangen,
for man var af viser fangen,
nød jo stemningen og klangen,
det var mange gode år.

Tiden går og vi går med,
men vi har et dejligt sted.
Vi kan grine af hinanden,
synge falsk, men løfte panden
selv når man kan vær' på spanden
Jo, vi har et dejligt sted.

Så nu vil vi kigge frem,
holde dørene på klem
Vi har mange år i vente
og det kan og skal gi rente,
vi vil nye kræfter hente,
så nu vil vi kigge frem.

Tag livet med et godt humør

Tysk melodi. Tekst Bendt Nielsen

Visefolk, slå strengen an, tiden går sin gang.
Syng en vise, om du kan, intet er som sang.
Livet er som vejr og vind: Sol og regn i flæng.
Er du træt og tung i sind, syng på mit refræn:
*Jeg elsker sang og strengespil
og søde pigers smil dertil.
Med vers og viser, spil og sang
bli'r tiden aldrig lang.
Tag livet med et godt humør,
et godt humør er som kulør,
der fjerner alle skyer grå,
gør himlen mere blå!*

Jorden drejer rundt og rundt, alt går op og ned.
Sorg og glæde, sygt og sundt, had og kærlighed
Pigelil med rosenmund, kys din hjerteven!
Svigter du, jeg sagtens får mig en ny igen:
Jeg elsker sang og strengespil

Bli'r dit hår med tiden gråt, og de unge år
står som svundne minder blot, det er livets kår.
Stadig dog den gamle sang
klinger om vort bord, og til fyldte bægres klang
Lyder disse ord:
Jeg elsker sang og strengespil



Jubilæumsvise 2011

Mel.: Fritiof i Arkadien, af Evert Taube

Tekst: Leif Green Petersen

Hvis du har trang til viser, ja så ved vi,
at trangen den har ganske fine kår.
I vor forening, som er mangesidig
som den har været nu i 40 år.
Musik og sang – det gi'r os megen glæde
og vi ka' næppe nogensinde få
et bedre sted, hvor vi ka' le og græde.
Det sted, hvor tolerancerne er brede,
og stedet, det er ganske let at nå.

For ka' du li' revy, så er det bare,
at lægge vejen hen forbi det sted.
Hvor der kan høres viser, som er rare,
men hvor satiren også følger med.
Der er mangfoldighed i rep'toiet
Vi har en masse vi kan øse af
Som Liva ku', så ka' vi også klar' det
Som Passer, Ryg og Kjeld og Daimi var det
Så er vi ganske go'e – sådan da.

Og hvis en sømandsvise ret du nyder,
med ægte skumsprøjt ud' på havets blå
Så ka' du tro, at hele salen syder,
når sømandshuen den er sat på skrå.
Og der bli'r sunget om de fjerne steder,
men også hvordan hjemmet er hos mor.
En sømands liv har vældig mange glæder
Men også trængsler – ikke bare hæder
og der bli'r sunget højt i lystigt kor

Og folkeviserne de sang i gård'ne,
de høres ofte i vor lille kreds.
Skønt simple, er de altid så bedår'nde,
at tit i øjenkrog'n en tåre ses.
De ka' vær' blide eller måske frække
et univers af stor mangfoldighed,
ka' denne genre uden vid're dække,
imellem menn'sker kan de isen brække
og megen frodighed kan finde sted.



Og hvis du ynder swing og bossa nova,
så læg da frejdigt vejen her forbi.
Her synges ganske ofte på en go' da'
de bedste ting, som alle vi ka' gi'.
Vi synger gerne højt om Carmencita
I ved nok hende fra Samborombón.
Vi kender også Lune Larsens Rita,
og Sjöbergs lille underskønne Frida
og hård akkord med dagens seksten ton.

Vi kommer Jorden rundt i vor forening,
en viseaften er en rejse værd.
Vi møder lande i en vid forgrening,
for vi har viserne og kloden kær.
Vi møder piger helt fra Kerteminde
fra Småland og sågar fra Tjingatjuk,
en masse nyt det kan vi altid finde,
og derfor vil vi sjælen evigt binde,
til visens kraft, der er betag'nde smuk!

Tænk om vi havde en god flaske vin

Tekst Bendt Nielsen. Musik C. M. Bellman

Tænk, om vi havde en god flaske vin,
da sku' vi læske vor gane.
Liflig i smagen og årgangen fin,
tænk, hvilken fyrstelig vane.
Vi skulle drikke den udslagne dag,
skåle for alt og i velbehag.
Tænk, om vi havde en god flaske vin,
da sku' vi læske hvor gane.

Tænk, om vi havde en vinkælder stor,
da sku' vi stænge os inde.
Svinge pokaler og synge i kor,
skåle for konge og kvinde!
Kommer man did for at stoppe vor sang,
da vil vi kæmpe og dø på een gang.
Tænk, om vi havde en vinkælder stor
da sku' vi stænge os inde!

Når vi ad Himmelens port træder ind,
skåle vi vil med Sankt Peter.
Bringe ham vin for at mildne hans sind,
skåle til klang af trompeter.
Herren skal byde at sætte os ned,
drikke med ham i al evighed.
Når vi ad Himmelens port træder ind,
Skåle vi vil med Sankt Peter!



Vi kan sagtens være glade

Motiv af Mozart-menuet.

Se, nu er tiden inde til et kvad til ære
For de fyldte glas og fade,
men lysets stråler brydes i det blanke stål
og sølv og glassenes parade.
Smil og kåde ord, sang i broget kor,
åndrig' taler veksler ved vort bord..
Gennem dette hus går et festligt sus,
når vi løfter vores fyldte krus.
*Vi kan sagtens være glade,
når vi får, hvad vi kan li'.*
*Skål for dem, der både løste glassets gåde
og fandt på hvad der sku' hældes i!*

Det er en herlig syslen for en livets elsker,
der har droppet dagens kvaler,
at løfte snart de høje, slanke, snart de små
og trinde glas og svingpokaler.
Vi os føler fri, og det er, fordi
vi har fundet livets melodi.
Vi ved krus og fad her i venners rad
rystes sammen i et fælles kvad.
Vi kan sagtens være glade etc.....

I de gamle kirkeskrifter står der skrevet:
Vin i rette tid og nydt med måde,
er hjertets fryd og sjælens lyst.-
Ja nydt med måde løser vinen livets gåde.
Dagliglivets tort kan man kaste bort
I en lys og lattermild akkord.
Lad de andre slås, kast humøret los,
nid og nag bekymrer ikke os.
Vi kan sagtens være glade etc.....

Som glædens syngende apostle sidder vi
i festligt lag ved dette taffel
og svinger vore bægre højt til klirrende
musik af ske og kniv og gaffel.
Kor og bægerklang, lystighed og sang
giver vid og venskab vingefang
Frosne hjerter tør, kedsomheden dør
overalt, hvor Bacchus vinløv strør.
Vi kan sagtens være glade etc.....

Fra sangbogen Sild, Sang og Saltemad

Mel.: Mogens Jermiin Nissen. Modtaget fra Svend P.

1.
Er din hverdag uden mening?
Eller har du fået stress?
Mød så op i vor forening
syng og spil og bliv tilfreds.
Så vil solen atter skinne
og du bli'r i godt humør –
ja, jeg tror, at du vil finde,
at din hverdag får kulør.

2.
Vi er mange or'genaler,
som kan lide sang og spil -
sangens tonesprog vi taler,
bare syng så højt du vil.
Og hvor det er rart at mærke
vi bliver yngre gang for gang –
når vi mødes for at synge
enkeltvis og fællessang.

3.
Når vi øver os derhjemme
kan vi teksten udenad –
der er styrke i vor stemme
i hvert kar – og brusebad -
Ja, så jubler solosangen,
smørtenor, sopran og bas –
vi beruser os i klangen
og bli'r dejlig veltilpas.

4.
Éen kan synge drikkeviser
een kan lide vuggesang –
Éen de kønne piger priser
een vil ha' romantisk klang –
Nogle stemmer klinger sarte
med en klokkes spæde lyd –
andres lyder som om var det
fløjtetøndens elskovsfryd.

5.
Der bli'r sunget om en masse
kolde øl – og Mandalay -
om en gammel rar skærslipper
fra den lyse landevej -
og om to små slemme bryster
samt en sømand og en kat -
ja, det var en lørdag aften
søndenvinden den tog fat.

6.
Frk. Steen er vist lidt snerpet
hun vil hel're sy stramaj -
Nu går våren gennem Nyhavn,
mon Rimonde elsker mig?
Skænk mig vin i dybe skåler
drikke vil jeg til jeg dør -
for jeg elsker or'genaler,
derfra har jeg mit humør!

7.
Vi kan lære af hinanden
vise hensyn og forstå -
glat så rynkerne i panden
og lad bare skuden gå -
når Nicodemus står ved roret
er vi på den rette vej -
Når vi synger hele koret,
går det hele som en leg.



Stilfærdigt farvel

Tekst og musik: Thomas Kjellerup

Det' så svært at si' farvel,
Skønt vi ses om et par dage.
Ha' det godt, pas på dig selv.
Kom sikkert hjem - og snart tilbage
Ah ah ah

Sig 'på gensyn' når du går,
og lad mig mærke dine hænder.
Det' først nu jeg helt forstår,
hvor godt det er, at vi er venner.
Ah ah ah

Kom tilbage – og kom ind,
lad ingen chance gå til spilde.
Uden venner rundt omkring
var verden alt for trist og stille.
Ah ah ah

Det' så svært at si' farvel,
skønt vi ses om et par dage.
Ha' det godt, pas på dig selv.
Kom sikkert hjem – og snart tilbage
Ah ah ah.....



Go' nu nat

Tekst: Poul Dissing. Mel: Benny Andersen

Go' nu nat
og gå nu lige hjem
Mens du stadig er ved dine fulde fem.
jeg ved godt, at på din vej
lurer fristelser på dig
-----nynnes
go' nu nat og gå nu lige hjem

Go' nu nat
og gå nu lige hjem
eller skævt når bare du når uskadt frem.
Kig på månen den er hal'
som en knækket æggeskal
----- nynnes
go' nu nat og gå nu lige hjem.

Go' nu nat
og gå nu lige hjem.
der er dem der holder dørene på klem.
Jeg tager hele døren a'
Venter på dig nat og da'
-----nynnes
Go' nu nat og gå nu lige hjem.

Vi har sunget
vi har grædt og vi har grint.
I flere timer har vi haft det smadderfint.
Det gir no'et at tænke på
nu da timerne blir små
----- nynnes
Go' nu nat og gå nu lige hjem.

Go' nu nat
men gå nu ikke bort.
Vi har livet for os, selv om det er kort.
Vi skal dele tykt og tyndt.
Bare se at få begyndt –
vi er her ikke kun til pynt!
Go' nu nat og gå nu lige hjem.

Tak for i aften